



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έφτασε η μέρα που τα σχολεία μας θα ανοίξουν για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το ίδιο αποτυχημένο... έργο επαναλαμβάνεται! Για άλλη μια φορά οι συνθήκες με τις οποίες σχεδιάζεται το άνοιγμά των σχολείων, φανερώνουν ότι τα σχολεία είναι εντελώς απροετοίμαστα, σε μία χώρα που καλπάζει η μετάλλαξη Δ του κορονοϊού που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ειδικών είναι πιο μεταδοτική και πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά.

Δεν έχει ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο έτσι ώστε εν καιρώ πανδημίας το άνοιγμα των σχολείων, να είναι ασφαλές για τα παιδιά, τις οικογένειες τους, το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Δεν έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, να δημιουργηθούν αλλά και να αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες σχολικές αίθουσες. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα και σε πολλές περιοχές κατάργηση ολιγομελών τμημάτων και συγχωνεύσεις σχολείων. Υπάρχουν πολλά κενά στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Ειδικής Αγωγής αλλά και στα τμήματα ένταξης των λοιπών σχολείων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υπουργού προβλέπεται ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης μαθητών ανά σχολική μονάδα.

Το προσωπικό καθαριότητας δεν είναι επαρκές, έτσι ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Δεν έχει ανακοινωθεί καμία μείωση στον αριθμό των μαθητών που μεταφέρονται με μισθωμένα λεωφορεία (πληρότητα 100%) ενώ από την άλλη απαιτούν μέτρα αποφυγής του συνωστισμού.

Σύμφωνα με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο ένα τμήμα θα κλείνει αν νοσήσει το 50%+1 μαθητής. Το παραπάνω μέτρο θα δημιουργήσει συνθήκες εξάπλωσης του ιού (σύμφωνα με τους ειδικούς). Ένα άλλο ερώτημα είναι εάν υπάρχει μέριμνα για γονικές άδειες για κρούσματα σε μαθητές.

Έχει προνοήσει άραγε το Υπουργείο για την κάλυψη κενών από κρούσμα σε εκπαιδευτικούς;

Για άλλη μια φορά λοιπόν, βασικό ρόλο για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων παίζει η ατομική ευθύνη, μέσω των self tests και του εμβολιασμού, **ευθύνη που επιβαρύνει αποκλειστικά τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.**

Η Πολιτεία για άλλη μια φορά απούσα, ως Πόντιος Πιλάτος «νίπτει τας χείρας της», και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Η δική μας ευθύνη ως γονείς είναι να διεκδικήσουμε όλα αυτά που οφείλουν να γίνουν, ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Επιβάλλεται να συντονίσουμε τη δράση μας, διεκδικώντας ασφαλή σύγχρονα σχολεία και μία Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για όλους.

Διεκδικούμε:

- Νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση των μαθητών ανά Τμήμα.
- Να δημιουργηθούν νέες σχολικές αίθουσες και να αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες. Θέλουμε σχολικά κτίρια που καλύπτουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες.
- Μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας πλήρους ωραρίου για όλα τα σχολεία.
- Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες.
- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού σε κάθε σχολείο, (εν μέσω πανδημίας καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν το ρόλο των νοσηλευτών).
- Να ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία με όλο το αναγκαίο προσωπικό στα Ειδικά Σχολεία.
- Μέτρα ενίσχυσης των μαθητών για τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί.
- Να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων.
- Να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης για τους μαθητές της Γ' Λυκείου, οι οποίοι για ενάμισι χρόνο ήταν εκτός ουσιαστικής διδασκαλίας.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Τίμος Πατρινός

Δώρα Κουβελιώτη Θεοδωροπούλου